



DIGITAAL

nummer 167  
juli 2022

## Mijn bediening - vroeger en nu

Geachte broeders en zusters, ik vind het heel fijn dat ik nu een verhaaltje kan schrijven voor de Nieuwsbrief. Ik ben Enos Ballanngandi, kleinzoon van Adam senior en broer van Adam junior. Ik ben dienaar van het Woord van God dat ik sinds 1995 bediend in de gemeente in Kananggar. Toen was ik nog alleen en ongetrouwd.

Ik woon in de pastorie in Kananggar. Kananggar heeft twee resorten namelijk Winumuru en Wai Kalanjir. Mijn werk toen was zwaar. Elke dinsdag ging ik naar Winumuru (*twee uur gaans per voet vanuit Kananggar*) om het lezen van Godswoord te doen. Woensdag keerde ik terug naar Kananggar. Op donderdag ging ik naar Wai Kalanjir (*ruim een uur gaans*). Ik moest daar slapen, vrijdag terug naar Kananggar. Op zaterdag, zondag en maandag, blijf ik in Kananggar. Zaterdag preekvoorbereiding en zondag preek. Maandag huisbezoek. Ik deed mijn werk alleen want de ouderling in Kananggar was al oud.

In 1996 ben ik samen met Pdt.H.L. Djama voor drie maanden naar Nederland gegaan. In Nederland hebben we bij veel familie verbleven in verschillende steden. We zagen heel veel dingen. We hebben kennisgemaakt met veel broeders en zuster. We hebben ook veel dingen geleerd.

Op 2 augustus 1996 ben ik getrouwd met Hamuly. In 1999 was ik bevestigd als Pendeta (*predikant*). In zelfde jaar ben ik met mijn familie naar Parokut verhuist (*waar ik en mijn familie tot nu toe blijven*). Parokut was een nieuwe post. Mensen daar wilden heel graag een dienaar van Gods Woord.

In Parokut bleef ik en mijn familie in een klein huis. Water is een groot probleem in Parokut. Mensen moeten water dragen van bron naar huis per voet. Toen werd Soemba aangevallen door sprikhanen. Het was moeilijk en zwaar om aan levensmiddelen te komen. Parokut werd een resort van Kananggar. Dus Kananggar heeft nu drie resorten. Ik bedien in alledrie de resorten.



In 1999 hadden wij maar een klein kerkgebouw van 4 bij 6 meter. Omdat het gebouw te klein was, bouwden wij in 2004 een nieuw gebouw van 5 bij 10 meter. Het gebouw was van hout opgebouwd. Het totaal aantal gemeenteleden in Parokut bedroeg in 1999 15, nu zijn er 52. In 2013 bouwden wij weer een nieuw kerkgebouw van ditmaal 6 bij 12 meter. Het oude gebouw heb ik ingenomen.

Er is nu een nieuw resort namelijk Praikalala met 45 leden. Wij hebben nu maar een heel klein gebouw. Wij bedanken alle broeders en zusters in Nederland omdat onze hulpverzoek voor een nieuw gebouw is verhoord. Wij hebben het plan om een gebouw met van 5 bij 10 meter te bouwen. Wij zullen daar deze maand aan beginnen.

Aan water komen in Parokut is nu niet zo moeilijk. In 2015 werd ik gekozen als Kepala Desa (*hoofd van het dorp*). Ik kreeg hulp van de regering in de vorm van 650 miljoen roepies (*circa €43.333,-*) voor het aanleggen van een waterleiding. Er zijn 325 watergebruiker. Maar helaas nu loopt water niet meer vanwege waterpomp is kapot. Wij hebben nog geen geld voor de reparatie.

In 2021 heb ik samen met andere broeders SMK (*middelbareschool 2*) opgericht in Parokut. Leerlingen komen van allerlei plaatsen en kerken. Alle activiteiten zijn georganiseerd volgens onze regels. Mikhael Milla Meha en Kadmiel Djami zijn de leraren. Elke dag begint met het lezen van de Bijbel, gebed en psalm zingen. Maar wij hebben een probleem. Tot nu toe hebben wij nog geen computer. Wij hopen en bidden dat we deze uitdaging kunnen overwinnen.

Levensmiddelen van de mensen op Soemba is nu moeilijk na de storm seroja. Veel mensen verloren hun huizen en planten. Behalve seroja, vallen nu ook de sprinkhanen weer aan. Als kinderen van God, wij geloof dat God ons altijd zal verzorgen.

Uw broer,

Pdt. Enos Ballanggandi.

Algemene informatie over het werk op Soemba is te vinden op [www.steun-oost-soemba.nl](http://www.steun-oost-soemba.nl)

ING-rekening NL97 INGB 0001 6872 38 t.n.v. Vereniging S.O.S. te Oostzaan.

Graag bij de omschrijving zetten: zending op Soemba.

Doelen zijn bijvoorbeeld: opleidingen tot predikant en tot evangelist en kerkbouw.

ING-rekening NL84 INGB 0001 3143 13 t.n.v. Vereniging S.O.S. te Oostzaan.

Graag bij de omschrijving zetten: ontwikkelingshulp.

Doelen zijn bijvoorbeeld: basis- en voortgezet onderwijs en medische zorg.



Geef anoniem met  
deze QR code voor  
algemene doelen van SOS

Wilt u zich afmelden voor de digitale nieuwsbrief?

Stuur een mail naar [vandervlised@gmail.com](mailto:vandervlised@gmail.com)