



## Calvin Juniartho Djami

Met elkaar meeleven in de wereldwijde christelijke kerk is gewoonweg goed. Gelukkig zijn er correspondenten die dat meeleven mogelijk maken. Er is op Soemba een persoon die ik als 'correspondent in opkomst' zou willen duiden; Kadmiel Djami laat steeds vaker van zich horen/lezen. Ongetwijfeld is hij genoemd naar de Leviet in Nehemia 9 vers 4. Hij is guru-Injil en maakt zich verdienstelijk in de kerk van Lamara en omgeving. In 2019 was hij (en misschien is hij dat nog wel) secretaris van het Deputaatschap Betrekkingen van de GGBST.

In reactie op de digitale Nieuwsbrief over het overlijden van Asnat, kreeg ik op 8-7-2021 een e-mail van Kadmiel. Hij schrijft: "Bedankt voor het delen van dit nieuws. We voelen ons verdrietig en verloren. Ik ben nu niet op Sumba, maar op Bali en breng de zoon van wijlen guru-Injil Thomas Djami voor vervolgbehandeling. Zijn zoon heet Calvin Juniartho



Djami. Hij heeft een hartziekte en moet geopereerd worden. Het wordt echter nog steeds gecontroleerd. Bedankt. God zegene je. Groeten". Thomas, een broer van Kadmiel, is geen onbekende. Op 20-9-2016 overleed Thomas 36 jaar jong (zie de papieren Nieuwsbrief van december 2016).

Na nog een e-mail van Kadmiel, vroeg ik hem om meer informatie. Op maandag 2-8-2021 schreef hij: "Hallo en goedemiddag meneer. Calvin Juniartho Djami is een wees van 6 jaar. Calvin is de zoon van Thomas Djami (overleden) en moeder Marlin Hunggu Hutar (overleden). Zijn vader stierf toen Calvin 12 maanden oud was en zijn moeder stierf toen Calvin 4 jaar oud was. Nu

is Calvin 6 jaar en 1 maand. Calvin lijdt aan een ziekte, namelijk dat zijn hartklep lekt, en moet worden geopereerd. Nu zijn Calvin en ik in het Sangla Hospitaal Denpasar-Bali om een betere behandeling te krijgen tijdens een hartoperatie. Calvin wordt nu geobserveerd voor een operatie. Ik ken het operatieschema niet. Ik vraag om gebed van de broeders en zusters in Nederland. Groeten en God zegene". Ik vroeg Kadmiel me op de hoogte te blijven houden.

Lange tijd bleef het stil, maar plots kreeg ik op dinsdag 2-11 dit bericht van Kadmiel: "Vandaag krijgt Calvin een hartklepoperatie, start operatie om 8:10 uur. Dank u meneer. Groeten". Even later diezelfde dag volgde: "Calvin is tot nu van 8.10 uur nog steeds in de hartoperatiekamer. Calvin heeft veel bloeddonen nodig, het donorbloed dat we hebben klaargemaakt is niet genoeg, we moeten nog extra donoren vinden. Bedankt. Groeten". En op woensdag 3-11: "Goedemorgen meneer, Calvin ligt nog op de IC. Bedankt en groeten".

De volgende dagen bleef het stil. Onheilspellend. En inderdaad: op zaterdag 6-11 is Calvin overleden. Zes jaren jong. Altijd weer roept het sterven op zo'n jonge leeftijd de vraag op: waarom. Ik houd het er maar op dat de HEER, de God van Israël, iets goeds in Calvin heeft gevonden (1 Koningen 14 vers 13). Ik heb het te doen met Kadmiel.

Algemene informatie over het werk op Soemba is te vinden op [www.steun-oost-soemba.nl](http://www.steun-oost-soemba.nl)

ING-rekening **NL97 INGB 0001 6872 38** t.n.v. Vereniging S.O.S. te Oostzaan. Graag bij de omschrijving zetten: zending op Soemba. Doelen zijn bijvoorbeeld: opleidingen tot predikant en tot evangelist en kerkbouw.

ING-rekening **NL84 INGB 0001 3143 13** t.n.v. Vereniging S.O.S. te Oostzaan. Graag bij de omschrijving zetten: ontwikkelingshulp. Doelen zijn bijvoorbeeld: basis- en voortgezet onderwijs en medische zorg.  
Wilt u zich afmelden voor de digitale nieuwsbrief? Stuur een mail naar [vandervlised@gmail.com](mailto:vandervlised@gmail.com)



Geef anoniem met  
deze QR code voor  
algemene doelen van SOS